

Hendrikus Jacobus  
Maria Van Raaij



**Geboren**

29 augustus 1936

**Datum uitreiking**

7 juni 2004

Raadszaal Stadhuis

Eindhoven

# Harry van Raaij

Als Harry van Raaij in 1984 penningmeester van PSV wordt, heeft hij er al een indrukwekkende loopbaan binnen het Philipsconcern opzitten.

In zijn functie als penningmeester paart de registeraccountant creativiteit aan doortastendheid. Het is mede aan zijn inventiviteit te danken dat PSV in staat is de wellicht grootste PSV'er aller tijden aan te trekken: Romario.

Van Raaij blijft penningmeester tot 1990 en wordt dat opnieuw van 1993 tot 1996. Daarna is hij voorzitter, tot 2004. Het is een periode waarin PSV zes van de acht Johan Cruyff schalen wint en vier keer landskampioen wordt.

De in Brabant geboren en getogen Van Raaij is een aimabele en bescheiden man, die een ietwat schuchtere indruk maakt. Maar schijn bedriegt. Van Raaij blijkt een slimme strateeg.

Zijn motto 'PSV leiden als een onderneming, maar beleven als een club' getuigt van visie. Keer op keer roemen (oud-) PSV'ers de warme sfeer op trainingscomplex de Herdgang en in en rond het Philips Stadion. Ze komen graag en vaak terug.

Van Raaij is een van de eersten die inziet dat Nederland als verzorgingsgebied te klein is om te kunnen concurreren met buitenlandse topclubs. Daarom pleit Van Raaij voor een competitie met clubs uit een aantal kleinere voetballanden. Dat is voor velen een stap te ver.

Dat Van Raaij een knap bestuurder is en visie heeft, is echter onomstreden. In 2004 wordt hij benoemd tot bondsridder van de KNVB en verkozen tot beste bestuurder in vijftig jaar betaald voetbal en ontvangt hij het ereteken van de stad Eindhoven.