

Johanna Maria
Theodora van
Woerkum



Geboren

21 augustus 1920

Datum uitreiking

15 april 1996

Eerwaarde zuster Veronique

Wanneer je in een asielzoekersprocedure zit, kun je geen kant op.

Niemand erkent je, je kunt geen bankrekening openen en je mag niet werken. Vaak moeten vluchtelingen de uitkomst van hun procedure op straat afwachten. Zijn ze uitgeprocedeerd, dan worden ze geacht ons land te verlaten.

Sommigen kunnen of durven echter niet terug. In dat geval komen asielzoekers op straat te staan. Ook alleenstaande vrouwen met kinderen, ouderen en zieken. Teleurgesteld, moe, vaak boos en getraumatiseerd. Onze taal onmachtig en aangewezen op zichzelf.

Sinds eind jaren tachtig trekken de Zusters van Liefde zich het lot van asielzoekers aan. In het sobere klooster aan de Hoogstraat vinden asielzoekers genegenheid, veiligheid, warmte en rust. Soms krijgen ze ook juridisch advies of medische zorg.

Als het klooster vol zit, worden vluchtelingen als het even kan ondergebracht in slooppanden elders in de stad of bij gastgezinnen. Ook zorgen de zusters ervoor dat de minderjarige kinderen die in het klooster verblijven naar school gaan.

De Stichting Vluchtelingen in de knel, op dat moment gelieerd aan de Zusters van Liefde, voldoet als rechtspersoon aan alle regels. Maar het werk zelf balanceert op het randje van wat mag en niet mag. Het is kennelijk de enige manier waarop mensen in een uitzichtloze situatie enig perspectief geboden kan worden.

De gemeente Eindhoven is de Zusters van Liefde bijzonder dankbaar voor hun hartverwarmende werk geeft erkentelijkheid gestalte in een ereteken voor algemeen overste zuster Veronique van Woerkum.