

**Petrus Johannes
Woutherus Maria De
Rooij**



Geboren
11 februari 1931

Datum uitreiking
18 april 1986

Piet de Rooij

Naast het feit dat De Rooij een zeer harde werker was, had hij ook vele nevenactiviteiten.

Hij is onder meer initiatiefnemer van de Kika-zomerkampen. Daar houdt de lijst echter niet op: hij was lokaal en later ook provinciaal en daarna ook landelijk betrokken bij de verkenners. Dat was hij als hopman en als groepsleider. Verder was De Rooij promotor en medeoprichter van de Kunststichting Eindhoven, bestuurslid en voorzitter van de stichting Jeugdthonken en bestuurslid van gemeenschapshuis De Lievendaal en van de Eindhovense Verpleegomroep. Daarnaast was hij ook een van de oprichters van de Stichting Wijkopbouw Eindhoven, die later Stichting Opbouwwerk werd genoemd.

Naast zijn vele functies zette Piet de Rooij zich ook in voor de landelijke organisatie voor sociaal en cultureel werk en haar werkgevers, voor Gamma, voor de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk en ook voor Vereniging d'n Brussel. En als dat nog niet genoeg is: hij had ook nog zitting in commissie Tromp. Deze commissie streefde naar een betere sociale sfeer, vooral door de relatie tussen overheid en burgers te verbeteren.

De Rooij was een wijs man die weet wat te doen in elke voorstelbare situatie. Hij combineerde zijn managementervaring met creativiteit, betrokkenheid en hier en daar wat gelach. Daardoor lukte het hem om zich in te spannen voor anderen.

Piet de Rooij neemt op 18 april 1986 afscheid van het activiteitencentrum Henriëtte Roelants, waar hij destijds de functie van voorzitter vervulde. Sinds de oprichting van dit activiteitencentrum in 1975 was hij tevens statutair directeur.

Hij ontving bij zijn afscheid het ereteken van Eindhoven. Hij zette zich altijd in voor anderen en was zeker geen egoïstisch man.