

## Tiny van Bussel



**Datum uitreiking**  
17 januari 1982

# Tiny van Bussel

Bijna veertig jaar zet mevrouw Tiny van Bussel zich in voor de R.K. Dames gymnastiekvereniging O.N.A. (Ontspanning Na Arbeid).

In eerste instantie was ze penningmeester en daarnaast ook secretaresse. Later werd ze voorzitter. Haar betrokkenheid bij de O.N.A. Dames gymnastiekvereniging dateerde van 1942.

Vanaf 1946 was Van Bussel zeer actief betrokken bij de jaarlijkse bevrijdingsfeesten. Ze was lid van het bestuur van de Stichting 18 Septemberfestival. Meer dan dertig jaar was Van Bussel de secretaresse van de sector Fakkels en Sport. Deze regelde de jaarlijkse Bayeux-reis. Daarnaast maakte ze deel uit van de commissie die de jaarlijkse 18 September schooltekenwedstrijden organiseerde.

De Eindhovense Sportraad werd ook onder andere door Van Bussel opgericht. Jan van Gijzel, ook een ereburger, hielp haar hierbij. Ook van de Eindhovense Sportraad was ze voorzitter en wel tien jaar lang. Ze deed ook veel sociaal werk, zoals werk voor de Zonnebloem.

Van Bussum viel vaak in de "prijzen". Zo ontving de Zilveren Tulp (1954) en de Sportpenning van Eindhoven (1967). Daarnaast werd ze erelid van de Sportraad. En daar bleef het niet bij: ze ontving ook een eremedaille van de stad Bayeux en een Koninklijke onderscheiding.

Vanwege haar grote inzet werd ontving Tiny van Bussel het ereteken op 17 januari 1982. Ze was toen al veertig jaar gebonden aan de O.N.A.